

«ΜΕΙΝΕΤΕ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ ΜΟΥ» (Ιω. 15,4)

Το θέμα μας για την Διακονία του «Καλού Οικονόμου» του 2013 ελήφθη από το 15^ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου. Κατά το Μυστικό Δείπνο, όπως διαβάζουμε στο κεφάλαιο αυτό, ο Ιησούς edίδαξε τους μαθητάς Του λέγοντας: «*Εγώ είμαι η άμπελος, εσείς τα κλήματα*» και «*Μείνετε ενωμένοι μαζί μου και θα είμαι και εγώ μαζί σας*». Μας διευκρίνησε ότι ο σκοπός για τον οποίο εμείς ενωνόμαστε μαζί Του είναι για να φέρουμε πολύν καρπόν εις τον κόσμον και να δοξασθεί ο Θεός. «*Με τούτο edοξάσθη ο Πατέρας μου, με το να φέρετε πολύν καρπόν.*». Καθώς το αμπέλι φέρει καρπόν μόνο διά μέσου των κλάδων του, έτσι και ο Ιησούς επέλεξε να κάνει το έργο Του στον κόσμο με μας. Είμαστε όλοι μέλη του Αγίου Του Σώματος.

Πως ενωνόμαστε με τον Κύριο;

Ενωνόμαστε με τον Κύριο όταν ακολουθούμε το παράδειγμα Του και ανεπιφύλακτα αγαπούμε, υπηρετούμε και υποστηρίζουμε την Εκκλησία η οποία αποτελεί το Σώμα Του. Η ένωση μας με τον Κύριο εκφράζεται διά της γενναιοδωρίας μας και της αφοσίωσης μας, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την προσφορά μας και τις δωρεές μας. Το να φέρουμε πολύ καρπό στον κόσμο είναι το πρακτικό αποτέλεσμα της ένωσης μας με τον Κύριο.

Η ατομική προσφορά τοποθετεί την ευθύνη της υποστηρίξεως της Εκκλησίας μας εκεί που αυτή ανήκει: στο κάθε μέλος της, που αφιερώνει σ' Αυτήν τον χρόνο του, το ταλέντο του και τον θησαυρό του. Ατομική προσφορά είναι αυτό που αποφασίζετε να προσφέρετε σαν «Καλός Οικονόμος», λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι το δώρο σας θα χρησιμοποιηθεί για την συντήρηση της Εκκλησίας μας ώστε να την χρησιμοποιήσουν στο μέλλον και τα παιδιά μας, καθώς και για τις ποικίλες διακονίες της.

Η Διακονία του «Καλού Οικονόμου» για το 2013 άρχισε κατά τις πρώτες τρεις Κυριακές του Νοεμβρίου, αφού προηγουμένως θα σας έχει ταχυδρομηθεί ο φάκελλος ατομικής προσφοράς. Παρακαλώ μελετήστε τον προσεκτικά. Εάν έχετε απορίες ή θέλετε να κάνετε σχόλια, παρακαλώ ελεύθερα ελάτε σε επικοινωνία μαζί μου. Ο Άγιος Βασίλειος έχει ανάγκη τον χρόνο, το ταλέντο και τον θησαυρό του καθενός από μας.

Εκτός από την ετήσια πρόσκληση για την διακονία του καλού Οικονόμου, η Ενορία μας αντιμετωπίζει ένα μείζον πρόβλημα όσον αφορά την σοβαρότητα των διαροών μέσα και γύρω από τους δύο τρούλλους του Ναού. Ο προκαταρκτικός προϋπολογισμός αυτού του έργου ανέρχεται στις \$725,000.

Ο αγαπημένος μας Άγιος Βασίλειος είναι ένας τόπος γεμάτος με συγκινητικές αναμνήσεις. Είναι ο τόπος όπου βαφτίσαμε τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, κάναμε το γάμο μας, και εναποθέσαμε για τελευταία φορά τους προσφιλείς μας κεκοιμημένους. Όπως έκαναν οι πρόγονοί μας, πρέπει και εμείς να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να συντηρήσουμε με δωρεές την εκκλησία μας για να την βρουν και οι επόμενες γενιές.

Τα έργα αναστηλώσεως θα αρχίσουν το καλοκαίρι του 2013, μόλις εξασφαλιστούν οι απαραίτητες δεσμεύσεις από μέρους σας ώστε να πάρουμε το απαιτούμενο δάνειο. Καθώς ατενίζουμε στο μέλλον πρέπει να γίνουμε πιο δραστήριοι, και να σχεδιάσουμε να προσφέρουμε κατ' έτος όχι μόνο τα αναγκαία χρήματα που καλύπτουν τα τρέχοντα έξοδα λειτουργίας του ναού, αλλά και εκείνα που χρειάζονται για να λειτουργήσει ο Πάγιος Λογαριασμός Επισκευών μέσω του οποίου θα αντιμετωπίζονται οι απαραίτητες επισκευές και βελτιώσεις.

Σχεδόν πριν από 100 χρόνια οι μετανάστες πρόγονοί μας μάζεψαν \$35,000 για να κατασκευασθή το κτίριο του ναού έτσι όπως το βλέπουμε σήμερα. Αυτοί οι ίδιοι είχαν ένα όραμα, ότι η εκκλησία που έχτισαν θα γινόταν το κέντρο και η ψυχή της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητας. Πριν από σχεδόν 50 χρόνια κάθε οικογένεια στον Άγιο Βασίλειο κλήθηκε να προσφέρει \$300 για να κατασκευασθή το Πολιτιστικό Κέντρο, όταν σε εκείνη την εποχή το κυριότερο επάγγελμα ήταν εκείνο του εργάτη δέρματος.

Δυστυχώς δεν έχουμε την πολυτέλεια να επιλέξουμε ποιόν από τους δύο Λογαριασμούς να υποστηρίξουμε. Χρειαζόμαστε την βοήθεια όλων σας και για τους δύο.

Ετσι καθώς θα υπολογίζετε την δυνατότητα σας για να συνεισφέρετε, πρέπει να σκεφτόσαστε και για τα δύο: τον Λογαριασμό για τα πάγια έξοδα του Ναού, αλλά και τον Λογαριασμό για την επισκευή των κωδονοστασίων. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να συντηρήσουμε και να διατηρήσουμε το κτίριο που οι πατέρες μας έχτισαν για μας σε πολύ πιο δύσκολες οικονομικά γι' αυτούς συνθήκες. Η συνεχιζόμενη υποστήριξη και γενναιοδωρία σας θα ενισχύση την προσωπική θυσία εκείνων που εργάστηκαν με επιμέλεια για να χτίσουν ένα Ναό στον οποίο θα επιτελείτο η λατρεία του Θεού και η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, των παραδόσεων και των εθίμων. Είναι η σειρά μας τώρα να διαδραματίσουμε έναν κεντρικό ρόλο σ' αυτήν την προσπάθεια, για να μπορέσουν και οι επόμενες γενιές να απολαύσουν και να εμπλουτισθούν με τις πολιτιστικές ιδιαιτερότητες της ελληνικής φυλής μέσα στους αιώνες.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων με θερμότερες ευχαριστίες για την συμμετοχή σας στο σωτηριώδες έργο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Εξ' άλλου, μήπως γι' Αυτόν δεν γίνονται όλα τούτα;

Εν Χριστώ δικός σας,

Αριστομένης Σ. Καλύβας,

{Stephen S Kalivas}

Πρόεδρος της Διακονίας του «Καλού Οικονόμου»